

Wandelroute Rheinsteig

# Etappe 3: Braubach naar Kamp-Bornhofen

De Rheinsteig is een prachtige, veelzijdige wandelroute die over een afstand van 320 km Bonn, Koblenz en Wiesbaden met elkaar verbindt. De route loopt vooral over smalle paden met talrijke steile en uitdagende stukken, maar soms ook door lieflijke dalen en over wijnbergen. De uitzichten over het Rijndal zijn adembenemend.

Pittige tocht waarvoor een uitstekende conditie vereist is.

**Van station  
tot station  
16,7 km**



**NS International**

**Start** Braubach**Finish** Kamp-Bornhofen*Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!***Kaartgegevens:** © www.openstreetmap.org**Copyright beelden:** Romantischer Rhein Tourismus GmbH/D. Ketz**Reacties op de routebeschrijving:** info@wandeleninbeeld.nl**Uitgave:** NS International april 2020 / versie 22-05-2020

In Koblenz begint het UNESCO-werelderfgoed Oberes Mittelrheintal, dat tot aan Rudesheim maar liefst 40 burchten telt. Nergens in Europa vind je zoveel burchten zo dicht bij elkaar. Sommige burchten zijn nog grotendeels origineel, andere zijn (deels) weer herbouwd. De route is uitstekend gemarkeerd met bordjes met het Rheinsteig logo en alle begin- en eindpunten van de 5 etappes tussen Koblenz en St. Goarshausen zijn met de trein te bereiken. Stations in Braubach en Kamp-Bornhofen

Routebeschrijving: Vanuit het dorpje **Braubach (1)** volgt u een slingerend pad naar de **Marksburg (2)**. Deze burcht ziet er uit zoals een Duitse burcht er uit hoort te zien. Het is de enige hooggelegen burcht aan de Mittelrhein die nooit is verwoest en hij behoort tot de mooiste

van Europa. Een rondleiding is zeker de moeite waard (ca. 50 minuten). Wandel weer naar beneden naar de **St. Martinskirche (3)**. Hier leidt een trap naar het spoor, waar de steile Zecherweg begint. Vergeet niet tijdens de beklimming achterom te kijken en van het uitzicht op de Marksburg te genieten. Bij het Lusthäuschen (4, uitkijkpunt) is de eerste horde genomen. Hierna volgt een gemakkelijk pad parallel aan de steile helling totdat de Rheinsteig een scherpe bocht naar rechts maakt en u over haarspeldbochten door het Dinkholder Bachtal naar de **Sauerbrunnen (5)** afdaalt.

Vroeger werd een slok uit de bron aanbevolen als je een kater had. Tegenwoordig kun je dit water beter niet drinken. Volg het pad door het dal, eerst licht omhoog, dan steil bergopwaarts naar de **Dinkholder Berg (6)** met pauzeplek, schuilhut en fantastisch uitzicht. Vervolgens gaat het voortdurend berg op berg af, door meerdere zijdalen. Uiteindelijk komt u uit bij een pelgrimspad, dat bedevaartgangers gebruikten om de route naar Kloster Bornhofen in te korten. Een stuk verderop herinnert de 'Hexenköpfel' (7) aan de gruwelijke verbranding van vermeende heksen in de Middeleeuwen. Verder langs de wandelparkeerplaats 'Alter Ellig' naar **Filsen (8)**. Na Filsen gaat een pad met haarspeldbochten bergopwaarts naar een uitkijkpaviljoen met uitzicht op Boppard en de Filsener **Ley (9)**. Het nu volgende pad langs de steile heuvelrug van het Kamperhauser Feld is een van de mooiste stukken van de Rheinsteig. Via het educatieve natuurpad bereikt u **Kamp-Bornhofen (10)**.



Meer informatie, arrangementen en kaartmateriaal zijn verkrijgbaar bij het Rheinsteig®-Büro (tel.: +49 (0)261 – 973 84 70, op info@rheinsteig.de en www.rheinsteig.de



Powered by:  
Wandeloekpagina.nl



NS International